

Na alle voorbereidingen, was het dan zo ver, onze eerste wedstrijd?

Jacco hoorde ik al vroeg aankomen met de zeetor, om ons te water te laten.

Sjaak witteman kwamen we tegen onderweg naar de keet, hij liet ons zien dat hij ruim baan had gehouden voor de keet, voor ons super geregeld sjaak.

Snel had onze vriend Robin een sterk bakkie gezet, om maar snel wakker te worden
Langzamer hand kwamen de fanatiekelingen aan.

Na een lekker sterk bakkie koffie, kon Jacco beginnen de eerste boot ter water te laten,
zodat we op tijd konden beginnen, rond een uur of 9 begon de wedstrijd .

Toen iedereen een half uurtje op zijn plek lag, begon het te rommelen over de bak,
het bleek dat de vis niet dik zat, op een na eltorro met zijn super maat Harry,
die bleek al een aardig visje te hebben.

Rond een uur of tien hoorde we een vertrouwde stem over de bak, Gerrit verbeek had nog even tijd
gevonden voor ons, om de bak en de marifoon aan te sluiten.

Het gaf ons een goed gevoel, om de keet weer te kunnen bereiken i.v.m mogelijke calamiteiten.

De wind begon aan te trekken, de zee werd wat ruwer en de eerste witte koppen werd zichtbaar.

Met een aantal mensen ging het niet zo best, waaronder ik zelf, ik voelde me langzamerhand aardig
katterig worden.

Ik hoorde later dat ik niet de enige was, Jasper , Cor , Jan en Esther moesten voortijdig de wedstrijd
verlaten.

Het zeetje werd steeds lastiger te bevissen, de wind en de golven gingen tegen het tij in, wat inhield dat
alle lijnen onder de boot door gingen en in de knoop raakte wat veel ergernis gaf en de doorslucht gevend
was, om eerder de wedstrijd te beëindigen.

Alle deelnemers waren daardoor ruim op tijd binnen.

Richard sprong snel op de zeetor, om iedereen met zijn boot droog te trekken i.v.m het hoge water

Alles verliep vlotjes en alle boten lagen snel op de trailer, op een na, deze had wat meer tijd nodig.

terwijl iedereen zijn boot wegbracht begon Arie, met het wegen van de vis,

hierna konden we beginnen met de prijsuitreiking.

De grootste is gevangen door Robin van loon, een bot van 40 cm.

1 Tom Waasdorp	Harry Oomen	10.910 gram
2 Jan Klinkenberg	Ester Klinkenberg	6.680 gram
3 Ricard van Loon	Robin van Loon	4.465 gram
4 Marco Duyvenvoorden	Loek vd Bosch	2.360 gram
5 Mart Plug	Richard elbers	1.335 gram
6 Jasper Duindam	Cor Kiep	530 gram
7 Rolph van Kooij	Herman Caeyers	340 gram

Totaal: 26.620 gram

Namens de bootcommissie iedereen bedankt voor zijn bijdragen aan deze gezellige dag en
tot onze volgende wedstrijd